

# KINDERZONDAGSBRIEF

Nr. 65 – 22 augustus 2021

Hallo allemaal,

In deze laatste kinderzondagsbrief lezen we weer een verhaal uit het evangelie van Johannes. Jezus vertelt in dit verhaal dat schapen luisteren naar de stem van de herder. De schapen kennen de herder en de herder weet precies wat elk schaap nodig heeft. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorgt Jezus voor de mensen die bij Hem horen.



Jezus zei: 'Ik ben de goede herder.'  
JOHANNES 10:11



## Jezus is de goede herder

*Bij Johannes 10: 11-16*

‘Witje, kom nou! Kom nou hier!’ Mattias probeert het lammetje mee te trekken, maar Witje heeft een lekker plukje gras gezien, vlak bij het water. ‘Nee, Witje, niet doen! Dat is veel te gevaarlijk, zie je niet hoe snel dat water stroomt?’ Witje buigt steeds verder naar voren. Onder hem spat het water tegen de rotsen. Het stroomt snel en is diep. ‘Witje!’ Mattias’ stem klinkt bang, Witje zet zijn voorpootjes nu wel heel dicht bij het water. Als hij uitglijdt... Dan ketst er een steentje op de rots vlak bij

Witje. Witje schrikt, hij mekkert en springt snel terug de helling op.

Mattias kijkt om. Daar staat Simon. Simon is een echte herder, en Mattias helpt hem. Simon geeft Witje een duwtje richting de andere schapen en Witje huppelt naar zijn moeder. Mattias klimt de helling op naar Simon. ‘Wat een eigenwijs beestje, zeg,’ moppert hij tegen Simon. ‘Ik probeerde hem bij dat gevaarlijke water weg te krijgen, maar luisteren, nee hoor!’ Simon lacht. ‘Goed dat jij zag dat Witje wegliep, Mattias. Gelukkig zijn nu alle schapen weer bij elkaar.’ ‘Waarom zijn schapen zo eigenwijs, Simon? En waarom luistert Witje altijd wel naar u, maar niet naar mij?’

Mattias gaat naast Simon op een grote platte steen in de schaduw zitten. Simon kijkt Mattias aan en zegt: ‘Toen ik afgelopen winter in Jeruzalem was vertelde Jezus daarover. Je kent Jezus toch nog wel?’ Mattias knikt. Nou en of! ‘Jezus vertelde dat schapen luisteren naar de stem van de herder,’ gaat Simon verder. ‘De schapen kennen de herder en de herder weet precies wat elk schaap nodig heeft.’ ‘Hm,’ broemt Mattias. ‘Ik ben zeker geen echte herder, want Witje luistert niet naar mij.’

Opnieuw lacht Simon. ‘Witje is een eigenwijs lammetje dat nog veel moet leren. En jij bent aan het leren hoe je een goede herder wordt.’ ‘Hm,’ broemt Mattias nog een keer. Maar hij voelt zich al beter. ‘Denkt u dat ik net zo’n goede herder kan worden als u, Simon?’ ‘Zeker. Jij let goed op de schapen. Jij wilt dat ze zich geen pijn doen en dat ze goed te eten en te drinken hebben.’ Mattias knikt. ‘Jezus zei dat Hij zelf de goede herder is,’ zegt Simon. Mattias is verbaasd. ‘Jezus? Maar Hij is toch geen herder? Ik bedoel, Hij heeft toch geen schapen?’ ‘Ik denk dat Jezus dat bedoelde als voorbeeld. Dat Hij net als een herder zorgt voor de mensen die bij Hem horen. Hij vertelde dat een goede herder iemand is die alles voor zijn schapen doet: hij zorgt dat ze goed eten hebben, dat ze kunnen drinken en uitrusten. En als het moet, waagt hij zelfs zijn leven voor de schapen.’ Mattias denkt aan wat er had kunnen gebeuren als Witje daarnet was uitgegleden en in het snelstromende water gevallen was. Zou hij zelf dan ook in het water gesprongen zijn? Brr, het water is diep en gevaarlijk en hij kan niet zo goed zwemmen. Maar Witje zou zeker verdrinken... nee, dat mag niet gebeuren! Mèèh. Mèèèh!! Voordat Mattias iets kan zeggen klinkt er geblaas uit de struiken een eindje verderop. Meteen springen ze allebei op. Mattias rent naar de plek waar het geblaas klinkt. Hij buigt de struiken opzij, en... ‘Witje!’ Witje was het plukje gras nog niet vergeten en had geprobeerd langs een andere weg bij het water te komen. Maar nu zit hij vast in een struik met grote gemene doorns. ‘Witje, domoor!’ moppert Mattias. Een grote doorn steekt in het voorpootje van Witje. Auw, dat doet vast pijn! Simon is er nu ook, hij hurkt neer naast Mattias. ‘Ik houd de takken opzij, dan kunnen we er misschien wel bij,’ zegt hij. Maar Witje zit diep in de doornstruiken en het is niet makkelijk om hem te pakken te krijgen. ‘Wacht.’ Mattias laat zich op zijn buik vallen en schuift half onder de struik. Hij steekt zijn armen naar voren en reikt naar Witje. ‘Kom maar, Witje.’ De doorns maken lelijke schrammen op zijn armen, maar hij wringt nog verder naar voren. Bijna! Eén doorn haalt zijn wang open, maar dan... Ja! Hij kan Witje bij zijn vacht grijpen en zachtjes naar zich toe trekken. Even later staat Witje in het gras naast hem. ‘Goed gedaan, Mattias!’ Simon geeft hem een schouderklopje. ‘Kijk, dit is precies wat een goede herder doet!’



## Weetjes

### Chanoeka

Misschien heb je weleens van het Lichtjesfeest of Chanoeka gehoord. Dat wordt door Joodse mensen ieder jaar in november of december gevierd. Als Jezus zijn verhaal vertelt over de goede herder, zijn de mensen in Jeruzalem om dit feest te vieren. In de Bijbel wordt het 'Tempelfeest' genoemd. Chanoeka betekent 'inwijding'. Tijdens dit feest wordt de herinwijding van de tempel in Jeruzalem in 164 voor Christus gevierd. Er wordt teruggedacht aan de gebeurtenissen die in de boeken Makkabeeën 1 en 2 worden beschreven. Die boeken gaan over de tijd dat het Joodse volk werd onderdrukt door Griekse overheersers. Zij verboden het Joodse volk om hun eigen godsdienst uit te oefenen en namen hun tempel in bezit. Maar Judas Makkabeüs komt tegen de bezetters in opstand. In 164 voor Christus heroverft hij de tempel, waarna de tempeldienst in ere wordt hersteld.

### Stemherkenning

Is het je weleens opgevallen dat bij een kudde schapen de herder vooroploopt? De herder loopt niet achter zijn schapen aan om in de gaten te houden of alle schapen bij elkaar blijven. Hij rekent erop dat de schapen achter hem aankomen. Schapen herkennen de stem (of soms het fluitje) van hun eigen herder. De stem van een andere herder zouden ze niet herkennen en ze zouden dus ook niet achter die herder aan gaan. Jezus vertelt in dit verhaal dat de schapen de goede herder kennen, en dat de goede herder zelf zijn schapen ook heel goed kent. Jezus legt uit dat Hij die goede herder is. De mensen die naar Hem luisteren zijn de schapen die Hem volgen.



# Puzzel



Zie je de verschillen tussen een goede herder en eentje die niet goed voor zijn schapen zorgt? Als je een verschil hebt gevonden, kleur je een schaapje bovenaan de plaatjes. Als alle schaapjes gekleurd zijn, heb je alle verschillen gevonden!



# Doen

Doe de quiz. Ken jij Jezus net zo goed als Hij ons kent?

1. Waar is Jezus geboren?
  - a. In Nazaret
  - b. In Jeruzalem
  - c. In Betlehem
2. Op welk dier komt Jezus op het Paasfeest Jeruzalem binnenrijden?
3. Met hoeveel broden en vissen geeft Jezus de grote menigte aan het meer te eten?
4. Hoeveel leerlingen had Jezus?
5. Als Jezus twaalf jaar is, zijn Jozef en Maria Hem kwijt. Waar vinden ze Jezus?
6. Hoe geneest Jezus de man die blind geboren is?
  - a. Met modder en spuug
  - b. Met een operatie
  - c. Met een zalfje
7. Welke vogel verschijnt er bij Jezus direct nadat Hij gedoopt is?
8. Welke drie cadeaus krijgt Jezus bij zijn geboorte van de wijze mannen uit het Oosten?
9. Waarin verandert Jezus water op een bruiloft in Kana?
10. Wat zegt Jezus tegen zijn leerlingen als ze de kinderen proberen tegen te houden om bij Hem te komen?
  - a. Stuur de kinderen maar weg!
  - b. Waar zijn hun ouders?
  - c. Laat de kinderen bij Me komen.



Oplossing: 1. Betlehem, 2. Op een ezel 3. Vijf broden en twee vissen 4. Twaalf 5. In de tempel 6. Met modder en spuug 7. Een duif 8. Goud, wierook en mirre 9. In wijn 10. Laat de kinderen bij Me komen

## Tot slot

Goede God,  
Een goede herder zorgt voor zijn schapen.  
Een goede herder kent zijn schapen.  
Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.  
Jezus zegt dat Hij zo'n herder is voor de mensen.  
Dank U wel dat Jezus voor ons zorgt.  
Dank U wel dat Jezus ons kent.  
En dat Hij zijn leven voor ons gaf.  
Amen.



***Ik Ben De goede Herder***  
***Johannes 10:11***

'De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.'

**Numeri 6:24-25**

Dit was de (voorlopig) de laatste Kinderzondagsbrief. Tot ziens in de Ontmoetingskerk!

Bronvermelding: Bijbelbasics